

Epilepsiecontactgroep IKAROS vzw

**zaterdagmiddag
6 juni 2015**



ontmoetingsnamiddag en begijnhofwandeling

Onder de deskundige begeleiding van een gids wandelen we door het
Groot Begijnhof Sint-Elisabeth te Sint-Amandsberg-Gent.

Kort verslag

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde onze contactgroep opnieuw een ontmoetingsnamiddag met wandeling.

Deze keer gingen we op ontdekking in het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth te Sint-Amandsberg-Gent. Onze gids, Debby Van Linden, vertelde ons de ware toedracht rond het ontstaan van het begijnhof en liet ons onderduiken in het verleden van de Grootjuffer en de begijnen. Het zonnige weer en de gesmaakte verteltrant van onze gids maakten dat het voor onze 35 deelnemers een geslaagde namiddag werd.

Voor én na de wandeling had iedereen ruim de kans om met mekaar te praten, vooral dan als 'epilepsie-lotgenoten', waarbij ervaringen, zorgen en problemen werden gedeeld.

vzw IKAROS hoopt ook de komende jaren mensen met epilepsie en hun omgeving zo samen te brengen en een steun te zijn voor mekaar.

Met dank aan onze gids, Debby, aan onze vrijwilligers voor hun inzet en aan al de deelnemers voor hun openheid rond epilepsie!!!

Voor meer info over het Groot-Begijnhof: <http://www.grootbegijnhof.be>